

HONGER EN DORST NAAR GODS WOORD

Zendingsreis naar Kenia van 21 juli tot 11 augustus 2023

“Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.” (Marcus 16:20)



‘Welcome home’. Met deze woorden werden we begroet door broeder en zuster Tuimising, die al vele jaren ons contact zijn in Kenia. Terug in Afrika of zoals Reinhard Bonnke het zo typerend kon zeggen: The smell (reuk) and the dust (stof) of Africa. Maar dat was niet het enige wat ons te wachten stond. Bovenal de vele mensen, die zo verlangend waren naar Gods Woord en naar een aanraking van de Here Jezus, het vleesgeworden Woord van God.

Deliverance Church KISERIAN

Kiserian ligt in het gebied Nkong Hills ten zuiden van Nairobi, waar we ook verbleven. ‘Als God vergeeft, vergeet Hij ook. Mensen vergeven wel, maar vergeten doen zij het nooit’. Als antwoord op deze preek, gingen vele handen omhoog om vergeving te ontvangen van hun zonden en om hun leven aan Jezus te geven.

Deliverance Church KIMENDE

Pastor Faith had dertig jaar geleden een profetie van Eltjo ontvangen, dat de Heer haar riep als leraar voor Zijn volk. Hij gaf als het ware brood in haar handen om uit te delen. Zij heeft nu een eigen kerk van enkele honderden leden en is in Kenia een bekend Bijbellerares.

Zij had een 3-daagse revivalmeeting georganiseerd met als thema ‘Zult gij ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in U verheuge?’ (Psalm 85:7)

We hebben in deze diensten met veel mensen kunnen bidden voor bekering, genezing en vervulling met de Heilige Geest.

Ook was er een speciale dienst voor zondagschoolwerkers en pastors uit de regio om hen een profetische zegen te geven. Pastor Faith raakt er maar niet over uitgepraat hoe groot de impact is geweest van die profetie van dertig jaar geleden en hoe die haar leven heeft bepaald. Begrijpelijk, dat ze dit ook graag wil zien in de levens van haar gemeenteleden. We hebben ons best gedaan om deze wens zo veel mogelijk te vervullen.



In de preek uit Ezechiël 47:1-5 moedigt de engel Ezechiël aan om dieper in de rivier van levend water te gaan. Zo moedigt de Heer ons aan om dieper te gaan in de werking en de leiding van de Heilige Geest. En ons uit te strekken naar de negen Geestesgaven (1 Korintiërs 12:8-10) en de vijf bedieningen (Efeziërs 4:11). Als antwoord hierop kwamen velen naar voren voor de vervulling met de Heilige Geest en konden we hen de handen opleggen, zodat ze in nieuwe talen gingen spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. (Handelingen 2:4)

Naar BOMET

Vier honderd kilometer rijden door de prachtige Rift Valley, die Kenia doorkruist. Als je goed oplet kun je aan weerszijden van de weg zebra's en giraffen spotten. Ook apen die bij de weg zitten te bedelen om wat lekkers. Zo bereikten we het primitieve geboortegebied van br. en zr. Tuimising. We hebben daar een weduwen project gesponsord met de giften, die we hadden meegenomen. Daarvan zijn voor een ieder dekens gekocht, wat levensmiddelen en een envelop met geld. We hebben nog nooit zoiets gekregen was hun bewogen reactie. Uiteraard hebben we voor hen gebeden en woorden van profetie doorgegeven.



Deliverance Church Uplands

Pastor Kuria heeft ongeveer hetzelfde getuigenis als pastor Faith. Ook hij heeft dertig jaar geleden een profetie van Eltjo ontvangen, dat hij pastor zou worden in de 21ste eeuw en dat hij naar vele landen zou reizen om mensen discipelen van Jezus te maken. Hij staat nu midden in deze bediening en kwam net weer terug uit Amerika. Hij had een 4-daagse seminar georganiseerd SPIRITUAL CLINIC naar Hosea 6:1-3. 'Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derde dage zal Hij ons oprichten en wij zullen leven door Zijn aangezicht.' In al deze diensten hebben we met veel mensen kunnen bidden voor bekering, genezing en doop in de Heilige Geest. Hun levens zullen niet meer hetzelfde zijn. Ook deze pastor wilde graag dat zijn gemeenteleden een profetische zegen zouden ontvangen. Ook hier hebben we, zij het in verschillende sessies, aan voldaan. Er was ook een ladies meeting, waar de vrouwen door Loes zijn bemoedigd.



NAIROBI WEST PRISON

Last but not least ging voor ons een deur open om in deze gevangenis het Evangelie te prediken voor zo'n honderd jongens en mannen. Zeker meer dan vijventwintig van hen namen de Here Jezus aan als hun persoonlijke Redder en Verlosser.

Want de Here Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. (Lucas 19:10) Hij is niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering. (Lucas 5:32)

Daartoe heeft Hij de hemel verlaten en is mens geworden om op het kruis van Golgotha als het Lam van God tot zonde en vloek te worden. Hij heeft redding en verlossing verworven voor een ieder, die gelooft, want het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. (1 Johannes 1:7) Op de derde dag opgestaan uit de dood leeft Hij tot in alle eeuwigheid.



- **Hartelijk dank aan een ieder, die gebeden heeft en voor de financiële steun.**
- **Naast de support aan het weduwenproject, konden we giften geven aan drie full time pastors en babykleertjes uitdelen.**
- **We geven alle lof en eer aan Jezus!**

Eltjo en Loes

In verband met de nieuwe privacywet (AVG) kunt u ons kenbaar maken wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Stuur ons een mail naar epriins.1731@telfort.nl dan dragen we er zorg voor, dat u uit ons adressenbestand wordt verwijderd.

Colofon: Stichting Prins Worlwide Ministries, Skagerrak 59, 9642 CV Veendam

Telefoon: 0598-786261

E-mail: epriins.1731@telfort.nl

Inschrijfnr. Bij de K.v.K. te Veendam: 41015464

IBAN: NL17 INGB 0004 5827 70

Bestuursleden: K. Heslinga, Veendam; S.L. Prins-Betzema, Veendam; I. Germs-Kaspers, Veendam; T. van Oeveren, Stadskanaal; A.G. van Oeveren-Lassche, Stadskanaal

ANBI-erkend